

Expeditie Cobra

Ga mee op ontdekkingstocht!

Met Expeditie Cobra ga je op ontdekkings-
tocht, net als de kunstenaars van Cobra.
Zij gingen op zoek naar een wereld van
avontuur en inspiratie. Een andere wereld,
van kunst en maskers, van kunstenaars en
hun dromen, fantasieën en gedachten.

Expeditie Cobra is ook onze 'hang- en
doeplek' voor kinderen, waar van alles valt te
ontdekken! Je kunt er tekenen, teksten schrijven,
het werk van andere kinderen bekijken en zomaar
wat met elkaar kletsen. De hele zomer door zijn er
workshops met kunstenaars en er is een gedichten-
wedstrijd. Je kunt zelf vreemde maskers of bizarre figuren
maken. Schilderen, tekenen, met gips en klei of met foto en
film werken; het gaat daar allemaal gebeuren....

Nu eerst op expeditie! Vouw de kaart open en kijk maar gauw
op de achterkant. Veel plezier op je ontdekkingsreis.



Anton Rooskens, Les gens du soleil

Kun jij bedenken wat er Afrikaans is aan dit schilderij?

Antwoord: _____

Op zoek naar kunstwerken!

Elk onderdeel van het grote masker op de voorkant is een stukje uit een kunstwerk in de tentoonstelling. Zoek het bijbehorende schilderij, beeld of masker op in de tentoonstelling. Naast het kunstwerk vind je er informatie over. Er staan ook een paar vragen. Schrijf de antwoorden maar op.

Als laatste ga je op zoek naar het vlakje met het vraagteken. Dat hangt ook ergens in de tentoonstelling. Het is geen kunstwerk, of misschien toch wel? Wat zie je erin? Wat stelt het voor? Als je het vraagteken-stukje hebt gevonden lees je in de tekst ernaast hoe je je tocht kunt voltooien. Dan kun je ook je kompas gebruiken!



Expeditie Cobra

Maskers zijn voor veel kunstenaars een bron van inspiratie geweest. Ook de Cobrakunstenaars lieten zich graag inspireren door de bijzondere kleuren, de vreemde materialen, de primitieve vormen, de taal en de tekens. Ze zagen in de maskers hun ideeën en gedachten weer spiegeld. Ze konden er hun eigen fantasie in kwijt. Deze zomer kun jij je hier in het museum ook laten inspireren door de wonderlijke wereld van het masker!

In Expeditie Cobra, onze 'hang- en doeplek', kun je elke dag binnenlopen om te tekenen, gedichten te schrijven, teksten achter te laten of te bekijken wat andere kinderen gemaakt hebben. Iedere zaterdagmiddag zijn er allerlei extra activiteiten en kun je van alles maken. Iedereen mag eraan meedoen, ook als je zomaar langs komt.

Op de zondagmiddagen zijn er kunstenaars, die allerlei workshops geven waar je aan mee kunt doen. We gaan aan de slag met klei en verf, met papier en doek. We maken schilderijen en tekeningen, bouwen met afvalmateriaal en gips of maken maskerfoto's of een expeditiefilm... Je moet je voor die zondagmiddagen wel even opgeven bij het museum.



Carl-Henning Pedersen, Stille mask

Kun je vertellen wat jij voelt bij dit masker; wat het volgens jou uitdrukt?

Antwoord: _____

Wat denk je, is het een dier of een mens?

Antwoord: _____

Corneille, Fête nocturne

Kun je zien dat het nacht is? Waaraan dan?

Antwoord: _____

Vind je het een echt feestje? Of is er wat anders aan de hand.

Wat denk je?

Antwoord: _____

Teken zelf een masker

In de tentoonstelling zie je ook nagetekende maskers.

De Cobrakunstenaars maakten de tekeningen met houtskool, potlood, krijt; allemaal tekeningen om te onderzoeken hoe maskers er uitzien.

Heb je gezien hoeveel verschillende tekeningen ze maakten? Je kunt natuurlijk ook een foto nemen, maar je zult zien dat als je zo'n masker natekent, je er veel meer van te weten komt.

Probeer het zelf maar eens en maak in dit vakje zo'n maskertekening. Je kunt in onze Expeditie-werkplek nog veel meer maskers tekenen. Daar vind je genoeg papier en kleur stiften en potloden...



Karel Appel, Staande figuur

Dit mannetje heeft trouwens een bijnaam; kun je 'm bedenken?

Antwoord: _____

Wat vind je, maakt het verschil of het van hout of van ijzer is gemaakt? Welk mannetje vind je het mooist? Dat van Karel Appel? Of zie je liever het ijzeren mannetje van Robert Jacobsen?

Antwoord: _____



Constant, Barricade

Barricade, wat stel jij je daarbij voor?

Antwoord: _____

En wat denk je, is het buiten of binnen?

Hoe kun je dat zien?

Antwoord: _____

Meestal schilderen schilders op een witte schilderondergrond. Dit schilderij is op jute geschilderd. Waarom zou dat zijn?

Antwoord: _____



Yaka Masker

Waarom zouden we de naam van de maker niet weten?

Antwoord: _____

Zie jij waar het allemaal van gemaakt is?

Antwoord: _____

Gedichtenwedstrijd
Schilderen, tekenen, afdrukken maken... verbergen, verstopten, voorhouden... lachen, huilen, boos zijn. Er is al van alles gedaan met MASKERS, maar... je kunt er ook nog een gedicht over maken! Wat zou jij willen schrijven over maskers? Doe mee aan de gedichtenwedstrijd en mail je gedicht naar activiteiten@cobra-museum.nl Je kunt ook een print of een

handgeschreven gedicht inleveren bij de balie van het Cobra Museum.

Vergeet niet onder het gedicht je naam, leeftijd, adres, woonplaats, emailadres en telefoonnummer te vermelden. De feestelijke uitslag van de wedstrijd is op zaterdagmiddag 10 oktober, de laatste dag van de Cobra Maskertentoonstelling.

Opgeven voor de zondagmiddagworkshops doe je bij:

Cobra Museum voor Moderne Kunst Amstelveen

telefoon 020 547 5031

mail activiteiten@cobra-museum.nl

web www.cobra-museum.nl

Word lid van onze Expeditie hyves, <http://cobramuseum.hyves.nl/>

Kijk ook op www.krskrcobra.nl voor nog meer informatie over Cobra.

©2010 www.wildervanckunst.nl



Dit is geen stukje van een kunstwerk of masker. Of toch wel? Het heeft er in ieder geval wel mee te maken. Ga er maar naar op zoek, het hangt in de tentoonstelling.

Supporter van Expeditie Cobra

SNS REAAL  **Fonds**